

**DIGTE 2011**



**LINDA LADEGAARD**

# DIGTE 2011

**DIGTE 2011**

**2. UDGAVE**

ENTER TITLE HERE TITLE ENTER HERE/

## MORGEN

husene i lommen

    som et atom. 11. marts

        den lille skrænt uden for et vindue,

        den lille skrænt

med duerne i baggrunden

og alt luft

og alt har kulden siddende i fingrene endnu

fugtigt græs og tog over sporene

men jeg gaber

det er en morgensang

den store historie for idioter

jeg er seeren



lyset fylder vinduet ud  
det tager lang tid men jeg tænker på  
at tiden findes

det hjælper

at jeg drømte min ven var  
som mine bare ben i påsken og sol  
at den her stive krop vi har  
og cyklerne på gaden  
sten og sten ved siden af hinanden som











blæsten afkoder husene  
men de skal ikke indeholde sproget mere  
derfor  
men luften knækker som sølvpapir  
gennem korridorene  
og gangene  
og de underjordiske  
tømte for lys  
eller fyldte af gammel fest  
derfor overfor står jeg  
men jeg kan stadig ikke se dem  
og træernes flag  
derfor  
men cockpittet er polstret  
gennem gangene  
og korridorene  
derfor jeg kan ikke se dem  
men skrænten

8. april hunden vælger selv hvornår den vil dø



Havens pels  
og sved i pelsen og  
de enkelte strå og tidlig morgen  
21. april

ansigternes små dybe folder  
du er stadig ikke ung

genbrug genbrug  
jetfighter



## MISSING INK/

### AFTEN

Det sorte vand der skyller gennem byerne,  
gennem byen hvor du blev født og byen hvor du bor. I aften  
er der mere vand i skyerne. De stoppede poser  
i hjørnet. Hvert menneske er et kar  
fyldt med personligt forbrug og de hængende haver,  
der er stilhed

larm der ophæver larm  
mellem grene  
og dråberne. Men bladene  
er en seng og

her lægger en sten sig  
ved siden af en sten  
og starter en ny by  
hvor vandet fosser sort  
og aftenen.



Men er og og mens  
dvs noget der foregår parallelt  
der findes ikke men  
kun i betydningen  
men også  
fx  
solen er sort men rød

der findes ikke ikke  
alt findes  
noget sted.



Det vand du blev født i og det vand du bor i

Din krop der er det vand

Lydene bliver i natten  
som om de ikke var sekunder eller minutter om at nå mig.  
Men har hængt der hele dagen  
og sidste nat. Og alligevel  
er den kun befolket af en enkelt bil  
og et tog,  
indimellem nogen der vender sig i sengen

af vand, det tæt vævede. Men solen  
den gamle død. Lyden af et menneske  
kan slå ruder ind.

7. april

og jeg trækker gardinerne for  
ikke for at standse solen  
men for at holde lyset inde i lejligheden

Går ind i maskinen  
og forskellige årsager. Det giver sig  
i vinduet når vinden

Til ungdommen!: løb



## HAPPY MACHINE/

### MIDDAG

Siden for evigt har vi været i frit fald fra middagsheden. Og bilerne  
fylder ganerne op til en ny dag  
Politiske menneske, du er en fiasko der er større end freden  
Bjerger mødes aldrig, kun afgrunde mellem dine fingre  
om glassets kant, dit forfald kan ikke længere betage mig  
det har mistet sin merværdi. Jubeloptimisterne henne på museet  
vil hellere fylde deres verdner med lort end risikere at være den næste generation  
der overser en van Gogh. Den kritiske tænkning nej  
krisetænkningen tanken at vi er i en exceptionel krise  
er i krise, krise, du svømmer i det altomfattende punkt jeg. Oh at kunne sparke til  
sit hoved. Oh giv mig en glittervirklighed og en verden  
hvor politik findes som andet end pikkenes (mk) oldnordiske fægtekamp.

I det her land må du kun bo  
hvis du er født her  
eller er god for penge  
eller har udsigt til at blive det.  
Kritikken er banal  
det er så nemt at sige  
og så enkelt er det ikke  
men det er det  
og det er kun en kritik  
fordi det er sådan det er  
og fordi det er kritisabelt.



Jeg hørte det gennem bjergenes mure  
at de kaldte livet deres eneste tilflugt. Larmende  
og pjattede som fedtede svin i en flugt fra døden  
nu lader jeg mig gerne kastrere  
af den ene efter den anden hvis det kan hjælpe på fødevaremanglen  
sådan må menneskeheden dræbe sig selv  
for at redde sig. Der er allerede anlagt  
tilstrækkelige forsyningslinier til lykken foran os  
nok til et helt regiment eller bare en valgkamp  
Vi kan sammen sprede usundheden som den eneste løsning.

